



de kleine profeten

ZACHARIA DL.1

Wijnand Heidenrijk



Israël en de Bijbel
Gods Woord voor Gods volk



de Fontein
Vrije Baptistengemeente

850 650 450

Joram (848)
Jehu (841)

Jerobeam II (793)
Uzzia (792)

Hosea 732
Hizkia (726)

Manasse (697)

Josia (640)
Jehoahaz/
Jojakim (609)

10 stammenrijk ballingschap Assyrië (721)

Tempel verwoest 2 stammenrijk ballingschap (586)

Herbouw tempel (515)

Amos 765-753
Hosea 755-722

Zefanja 642-625

Zacharia 520-518

Joël 835-879 of 500-400

Micha 750-725

Haggai 520

Jona 782-753

Nahum 650-612

Habakuk 612-605

Obadja 586-583 of 889-884

Maleachi 450-400

400 jaar



Meer weten? >>

Voor de
ballingschap

Tijdens de
ballingschap

Na de
ballingschap

Hosea

Joël

Amos

Obadja

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Sefanja

Haggai

Zacharia

Maleachi

Jesaja, Jeremia

Ezechiël, Daniël

Profeet: Zacharia, komen we in dit boek en in Ezra tegen.

Geboren in Babylon en als “ex-balling” teruggekeerd naar Jeruzalem met Jozua en Zerubbabel (Neh.12:16)

Zijn naam betekent: *(Hij die) de HEERE gedenkt*

Datum: in ieder geval 520-518 v Chr. Hij treedt in dezelfde tijd op als Haggai (zie dateringen profetieën in beide boeken)

*De profeten **Haggai**, de profeet, en **Zacharia**, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen..... En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van **Haggai**, de profeet, en **Zacharia**, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. **Ea 5:1; 6:14***

Omstandigheden

Ca. 135 jaar na de deportatie van de 10 stammen worden stad en tempel van Jeruzalem verwoest, -586. (2Ko.17 & 18)

Begin van de 70 jaren van verwoesting (Jer.25)

(70 jaren van ballingschap begonnen 20 jaar eerder, in -606 Jer.29)

→ Vanaf hier beginnen de tijden der heidenen, de tijd dat Israël geen soeverein koninkrijk meer is onder een eigen Davidische koning (eigenlijk al bij 1^e deportatie), Luc.21:24

Captivity of Israel and Judah



Wat hieraan voorafging

*De HERE, de God van hun vaders, zond hen vroeg en laat [waarschuwendende woorden] door zijn boden(=profeten), **want Hij wilde zijn volk en zijn woning sparen.** Maar zij spotten....totdat de grimmigheid van de HEERE zo tegen Zijn volk opsteeg, dat er geen genezing meer mogelijk was... Hij deed de koning van de Chaldeën tegen hen optrekken,... **verbrandden het huis Gods, en zij braken de muur van Jeruzalem af, en al de paleizen verbrandden zij met vuur....** wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel,, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren.....**opdat het woord van de HEERE vervuld werd, door de mond van Jeremia gesproken, totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had; het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaar vervuld waren.***

2Kr.36:15-21

*Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking.
Deze volken zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. Jer.25:11*

Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Jer.29:10

Waar komen nu deze 70 jaar vandaan?

Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Lev.25:3,4

Zware waarschuwing bij ongehoorzaamheid, Lev.26:14,18,27, 31-35

→ Verwoesting van het land zodat het braak ligt en zijn sabbatsrust krijgt

The Return to Zion

- 538-515 BC Sheshbazzar, Zerubbabe
- 457-428 BC Ezra and Nehemiah



Na (ongeveer) de 70 jaar van ballingschap (538 v Chr.)

In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, ...en Jesua, ...en de overigen van hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen methet werk aan het huis van de HEERE.

Ezr.3:8

Maar 2 jaar laterin 536 v Chr

Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en zij joegen hun schrik aan bij het bouwen.... en lieten hen met kracht en geweld ophouden. Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op, ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. Er.4:4,23,24

16 jaar later... in 520 v Chr.

*De profeten **Haggai**, de profeet, en **Zacharia**, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen **stonden** Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, **op en begonnen het huis van God, Die in Jeruzalem woont, te herbouwen.** Gods profeten, die hen ondersteunden, waren bij hen. Ezra 5:1,2*

*En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van **Haggai**, de profeet, en **Zacharia**, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. Ezra 6:14*

In datzelfde jaar....

in het eerste jaar van Darius' regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.

Dan.9:2

*Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. **Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om** de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, **om** een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, **om** visioen en profeet te verzegelen, en **om** de Heiligheid van heiligheden te zalven. Dan.9:23,24*

Waarom is dit belangrijk?

Omdat veel van het “profetisch materiaal” van Zacharia te maken heeft met grote verdrukking over Israël, de reiniging van het volk en hun uiteindelijk herstel onder hun Koning, de Messias Jezus Christus wanneer Hij definitief Zijn (Davidisch) koninkrijk zal vestigen. En dit is precies wat Daniël geopenbaard kreeg van de engel.

Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.

1:16

Maar is dit niet gebeurd in de dagen van Zacharia?

Niet zoals de HEER gezegd heeft dat zou gebeuren:

*Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En **Ík** zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.* 2:4b,5

*Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, **Ik** kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen.* 2:10,11a

*want zie, Ik ga **Mijn Knecht, de SPRUIT**, doen komen..... Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.* 3:8-10

*Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een **Man- Zijn Naam is SPRUIT**- zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, **Hij zal de tempel van de HEERE bouwen**, Hij zal met majesteit bekleed zijn, **Hij zal zitten en heersen op Zijn troon**. Hij zal **Priester zijn op Zijn troon**; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.* 6:12,13

*Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en **Ik zal midden in Jeruzalem wonen**. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten 'de heilige berg'.... Zie, **Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen**, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en **Ík** zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.... Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, **zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden**.... Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen.*

8:3,7, 8,13,22

Belangrijke les!

De HEERE God zegt wat Hij doet en Hij doet wat Hij zegt.....

Gods gedachten zijn Gods woorden zijn Gods daden!!!

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?

Num.23:19

Dit alles wijst op dé (toen nog toekomstige) komst van de Messias

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. **9:9**

Maar die in twee fasen zou blijken te zijn

Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. **9:10**

*Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. **Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.** Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. 12:10*

Een aanschouwen van Israëls Messias dat ook nu nog toekomstig is

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Opb.1:7

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

14:4

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

14:9

Boodschap van het boek in zijn geheel

Om Israël post-ballingschap aan te moedigen zich te bekeren en de Tempel te herbouwen. Hoe doet de profeet dit?

- 1) *door haar te herinneren aan Gods verbondstrouw, en*
- 2) *door een blik te werpen op de toekomst van de natie in het licht van de komst van de Messias.*

3 belangrijke lagen in de uitleg van profetische boeken:

- 1) De directe betekenis in die tijd. Zacharia spreekt tot de teruggekeerde maar ontmoedigde ballingen onder Jozua en Zerubbabel
- 2) De profetische betekenis, de profetieën spreken van *de laatste dagen, het herstel van Israël in het land, de wederkomst en het aardse koninkrijk*
- 3) De toepassing voor ons en onze tijd, de geestelijke lessen en waarschuwingen die we uit een boek kunnen halen

Indeling die licht werpt op het boek in zijn geheel

Het boek bestaat uit twee delen:

H.1-8 spreken over bemoediging in het heden, aan de hand van:

H.1:1-6 Okt/nov 520 v Chr. Intro en de oproep tot bekering tot de HEER Zelf

H.1:7 - 6:15 Feb 519 v Chr. Een serie van *acht nachtelijke visioenen*

H.7 & 8 Dec 518 v Chr. Een vraag over vasten en een belofte over de toekomst

H.9-14 Bestaat uit twee profetische voorzeggingen van de toekomst

H.9-11 gaan over de (eerste) komst en verwerping van de Messias:

H.9:1-10:12 gaat over komst van de messiaanse Koning

H.11:1-17 gaat over de verwerping van de Messiaanse Herder-Koning

H.12-14 gaan over de (weder)komst en aanvaarding van de Messias

H.12:1-13:9 gaan over de toekomstige verlossing en bekering van Israël

H.14:1-21 gaan over de wederkomst van de Messias en Zijn koninkrijk

H.1:1-6 Oproep tot bekering en belofte van herstel

De HEERE is zeer toornig geweest op uw vadersen. Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.

1:2,3

Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken..... Ik zal naar Jeruzalem terugkeren met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.... de HEERE zal Sion weer troosten en Jeruzalem weer verkiezen.

1:14-17

De acht nachtelijke visioenen

1) H.1:7-17 De rijder op het paard tussen de mirten in de vallei

Betekenis: *Gods toorn jegens de volkeren en zegen over een hersteld Israël:*

** De HEER is toornig vanwege de overdaad aan kwaad dat de volkeren Israël hebben aangedaan*

** God zal terugkeren naar Jeruzalem, herstel van de tempel en herstel van de stad → dit zijn de goede, troostrijke woorden 1:13*

Belangrijke les!

Israël werd getuchtigd vanwege Gods "buitengewone jaloezheid" vanwege hen. We moeten altijd voorzichtig zijn om Gods tucht gescheiden te houden van Zijn liefdevolle houding voor de Zijnen. God blijft trouw en loyaal aan Israël en aan ons vandaag in de zegeningen van het Nieuwe Verbond, zelfs wanneer we worden getuchtigd.

want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt'.... maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

Heb.12:6,10

2) H.1:1-21 De vier horens en de vier smeden

Betekenis: *Gods oordeel over de rijken die Israël verdrukt hebben*

Maar wat gebeurt er met de onderdrukkers van het volk?

- * De vier horens zijn vier wereldrijken die Israël verdrukt en verstrooid hebben (Egypte, Assur, Babel en Medo-Perzië)
- * Drie horens zijn mogelijk zelf ook weer smeden, waarbij de vierde het Grieks-Macedonische rijk (of de HEER Zelf is)

3) H.2:1-13 De man die met het meetsnoer Jeruzalem op wil meten

Betekenis: *Gods zegen over een hersteld Jeruzalem en Juda*

- * De HEERE zal Juda en Jeruzalem weer verkiezen en verlossen
- * Opmeten van Jeruzalem heeft geen zin, omdat zij niet meer ommuurd is vanwege het “overlopen” met mensen en dieren
- * De HEERE zal Zelf in haar midden wonen en tot haar bescherming zijn
- * De HEERE zal ook vele volkeren aan Zich toevoegen

4) H.3:1-10 De reiniging en kroning van Jozua de hogepriester

Betekenis: *Israëls toekomstige reiniging van zonde en herstel als priestervolk van de HEERE*

- * Jozua is een type van het zondige volk waarvan een overblijfsel als een brandhout aan het oordeelsvuur onttrokken is
- * Israëls ongerechtigheid zal op één dag van haar weggenomen worden
- * Dit is alleen maar mogelijk door de komst van de *Knecht van de HEERE, de Spruit* (een Messiaanse titel van de Heer Jezus Christus)

5) H.4:1-12 De gouden kandelaar en de twee olijfbomen

Betekenis: *Israël als licht voor de volkeren onder hun Messias, de Koning-Priester (maar nu ook bovenal een sterke bemoediging voor de beide leiders van het volk in het heden!!)*

- * Daar waar in het vorige visioen de nadruk op de hogepriester Jozua lag ligt hier de nadruk op de Koning Zerubbabel
- * Zoals de kandelaar afhankelijk is van de toevoer van olie, zo is het werk van Zerubbabel aan de tempel afhankelijk van Gods Geest
- * De beide functies van Koning en Priester zullen de toekomst verenigd zijn in de Messias, de hogepriester naar de ordening van Melchizedek, de Koning der gerechtigheid



Belangrijke les!

Ondanks grote moeite en zware tegenstand van buitenaf (en mogelijk zelfs van binnenuit) zouden we ons niet laten ontmoedigen door omstandigheden van “buiten” en schijnbare onmogelijkheden. We zouden niet kijken naar ónze mogelijkheden en kracht maar uitzien naar wat Gods Geest door ons heen kan en wil bewerken. Het is Gods werk.

*Nu dan, **wees sterk**, Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hogepriester, en **wees sterk**, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. **Werk door, want Ik ben met u**, spreekt de HEERE van de legermachten.*

Hag.2:4

6) H.5:1-4 De vliegende boekrol

Betekenis: *de strengheid en vernietiging door het oordeel over elk lid van het volk dat zondigt*

- * De vliegende boekrol spreekt van het oordeel/de vloek die uitgaat over hen die overtreden
- * Diefstal en een vals getuigenis zijn elk het middelste van de 2 x 5 woorden van het Mozaïsch verbond, samen representatief voor de wet.
- * Voordat de HEERE kan zegenen zal Hij eerst het kwaad oordelen

Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

13:8,9

7) H.5:5-11 De vrouw in de efa/mand naar Sinear gevlogen

Betekenis: *de wegneming van [Israëls nationale zonde van] opstandigheid jegens God*

- * Het kwaad zal teruggebracht worden naar de bakermat van opstand jegens God → Babel
- * Zowel de efa/mand als de vrouw staan voor de *verdorvenheid en ongerechtigheid*
- * Babel is het laatste grote systeem wat in de eindtijd geoordeeld zal worden. In 2:6,7 werd het volk al opgeroepen eruit weg te vluchten

8) H.6:1-8 De vier wagens die Gods toorn doen rusten

Betekenis: *Gods oordeel over de heidense volkeren*

- * God zal de volken oordelen die vanuit het zuiden (Egypte) en het noorden (Assur & Babel) Gods volk hebben onderdrukt
- * Zijn toorn zal (uiteindelijk) rusten op het Noorden; Babel zal vernietigd worden, hetgeen gebeurd is toen zij overwonnen werden door het Medo-Perzische rijk
- * Babel is het laatste grote systeem wat in de eindtijd geoordeeld en vernietigd zal worden.

H.6:9-15 De kroning van Jozua

Betekenis: *Jozua de hogepriester als type van de Messias*

- * Zoals Jozua gekroond werd zo zal in de toekomst de Messias komen
- * Deze Messias is een man, genoemd de Spruit, een jonge loot (uit het huis van David) die de uiteindelijke tempel zal bouwen en daar als Koning en hogepriester op Zijn troon zal zitten

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Jer.23:5

H.7 & 8 Een vraag om te moeten blijven vasten

Twee antwoorden van de HEER:

- * **H.7 Negatief:** *hebben jullie voor Mij gevast uit daadwerkelijke rouw of was het uit zelfmedelijden?*
- * *Ik vraag geen vasten maar eerlijkheid, gerechtigheid, naastenliefde en goedheid*
- * *Door dat na te laten zijn jullie voorouders door de HEER uit het land weggejaagd*

H.7 & 8 Een vraag om te moeten blijven vasten

Twee antwoorden van de HEER:

- * **H.8 Positief:** *Ik ga jullie stad, land en bevolking helemaal herstellen zoals Ik me met jullie voorgenomen heb*
- * De voorwaarde is echter: eerlijkheid, gerechtigheid, naastenliefde en goedheid
- * *Jullie vasten zal omgekeerd worden in vreugdevolle feestdagen*
- * Maar deze zegen zal niet alleen voor jullie zijn; jullie zullen tot geweldige zegen voor de volkeren zijn

Belangrijke les!

Vasten, bidden, Bijbellezen, samenkomsten bezoeken, deelnemen aan en inzet in christelijke activiteiten zijn geen plaatsvervangers voor een heilig leven. De HEER vraagt eerlijkheid, oprechtheid, het liefhebben van anderen en een daadwerkelijk dienen.

En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar.

Eze.33:32

De Heere zei: Dit volk nadert tot Mij met zijn mond en zij eren Mij met hun lippen, maar hun hart houden zij ver van Mij, en hun vrees voor Mij is slechts een aangeleerd gebod van mensen.

Jes.29:13

Als laatste: vier belangrijke citaten uit Zacharia in het nieuwe testament

- 9:9 De Koning komt naar Zion, nederig en rijdend op een ezelsveulen, aangehaald in **Mat.21:5** en **Joh.12:15**
- 11:13 Dertig zilverstukken, (de waarde van een slaaf, in het huis van de HEERE geworpen), aangehaald in **Mat.27:9**
- 12:10 Zij zullen Hem zien die zij doorstoken hebben, aangehaald in **Joh.17:39** en **Opb.1:7**
- 13:7 De Herder geslagen en de schapen verspreid, aangehaald in **Mat.26:31** en **Mar.14:27**